

### Μπέλλιος Κωνσταντίνος (1772-1838)

Ο Κωνσταντίνος Μπέλλιος συνέλαβε την ιδέα της ίδρυσης «Εταιρείας περί ανασκαφής και ανακαλύψεως αρχαιοτήτων», η οποία με τη συνεργασία του Κ. Πιττάκη, του Ιάκ. Ρ. Νερουλού, του Αλ. Ρ. Ραγκαβή και των άλλων ιδρυτών εταίρων έγινε πραγματικότητα. Ο Κωνστ. Δημ. Μπέλλιος γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 1772 στη Φιλιππούπολη και πέθανε στη Βιέννη στις 11 Δεκεμβρίου 1838· οι γονείς του κατάγονταν από το χωριό Λινοτόπι του νομού Κοζάνης. Η οικογένεια του Μπέλλιου εγκαθίσταται το 1776 στο Βουκουρέστι, από όπου ο Κωνσταντίνος πηγαίνει το 1792 στη Βιέννη. Εκεί μένει ως τον θάνατό του ασχολούμενος με το εμπόριο και τα χρηματιστηριακά μη παραμελώντας όμως την πνευματική του καλλιέργεια. Σε ηλικία είκοσι ετών μετέφρασε από τα γερμανικά το βιβλίο του Campe «Του νέου Ρομπινσόν συμβάντα» (α' έκδ. 1792, ανατύπωση 1819). Απέκτησε μεγάλη περιουσία και το 1817 ο αυτοκράτορας της Αυστρίας Φραγκίσκος Α' τον ονόμασε βαρώνο (Konstantin Freiherr von Bellio). Στην Αθήνα είχε αγοράσει από το 1832 σπίτι και κτήματα, των οποίων την επιμέλεια είχε ο Λουκάς Πύρρος, εταίρος αργότερα της Εταιρείας. Έκανε αρκετά ταξίδια είτε για εμπόριο είτε για να πλουτίσει τη μόρφωσή του. Το τελευταίο του ήταν στην Ελλάδα το 1836. Το 1837 δώρισε την αθηναϊκή περιουσία του, αξίας 77.000 δραχμών, στο δημοτικό νοσοκομείο της Αθήνας, όπως και τα βιβλία του (771 τόμοι, 1886 τίτλοι), που βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Άφησε επίσης κληροδότημα για να σπουδάζουν νέοι Έλληνες στο Μόναχο. Ο θάνατός του το 1838 τον εμπόδισε να δείξει το ενδιαφέρον του για την Εταιρεία. Σώζεται το χειρόγραφο ημερολόγιο του τελευταίου του ταξιδιού από τη Βιέννη στην Ελλάδα, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Βλαχία, Μηχαδία και Βιέννη, όπου περιγράφεται η διαμονή του στην Αθήνα το 1836 και 1837 και οι ενέργειές του για την ίδρυση της Εταιρείας.

