

Νερουλός Ιάκωβος Ρίζος (1778-1849)

Ιδρυτής εταίρος, πρώτος πρόεδρος της Εταιρείας (1837-1844), μέλος του Επιστημονικού Συλλόγου. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και πολύ νωρίς μπήκε στην υπηρεσία των Ελλήνων ηγεμόνων της Μολδαβίας, όπου απέκτησε το αξίωμα του μεγάλου ποστελνίκου. Μετά την έκρηξη της Επανάστασης κατέφυγε στην Ευρώπη, όπου μάλιστα έδωσε και διαλέξεις για τη νέα ελληνική λογοτεχνία, που εκδόθηκαν στα γαλλικά σε τόμο. Στην Ελλάδα ήλθε με τον Καποδίστρια και ανέλαβε για σύντομο διάστημα δημόσια θέση, ως έκτακτος επίτροπος των Κυκλάδων. Το 1828 έγινε γραμματέας της Εθνοσυνελεύσεως του Άργους, το 1834 υπουργός Εξωτερικών και του Βασιλικού Οίκου και Παιδείας, το 1836 και



Δικαιοσύνης. Τη θέση του υπουργού Εξωτερικών και του Βασιλικού Οίκου και Παιδείας διατήρησε ως τις 3 Σεπτεμβρίου 1843. Το 1844 διορίστηκε πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη, όπου και πέθανε. Κατά το διάστημα της θητείας του ως υπουργού Παιδείας ιδρύθηκε η Εταιρεία. Ο Ρίζος, στενά συνεργαζόμενος με τον Ραγκαβή, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την Εταιρεία. Οι λόγοι του στις ετήσιες συνελεύσεις των εταίρων στον Παρθενώνα είναι χαρακτηριστικοί του πνεύματος της επιστροφής προς την αρχαιότητα, πνεύμα με το οποίο ορισμένοι πνευματικοί άνθρωποι της εποχής προσπάθησαν να θεμελιώσουν μια ιδεολογία πάνω στην οποία θα στηριζόταν το νέο ελληνικό κράτος. Ο Ρίζος ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία, έγραψε κλασικιστικές τραγωδίες (Ασπασία 1813, Πολυξένη 1814). Ασχολήθηκε με το γλωσσικό θέμα γράφοντας τα Κορακιστικά «για να χτυπήσει τον Κοραή από την πλευρά του δημοτικισμού» (Κ. Θ. Δημαράς).